

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

το εφημεριδάκι της τάξης μας

Σ.Σ. Έτος
2018-2019
2ο ΤΜΗΜΑ
Νηπιαγωγείο
Νέας Κίου

ΤΕΥΧΟΣ 3ο

12 Ιουνίου 2019

Συνάντηση με
το Νηπιαγωγείο
Κεφαλαρίου

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΜΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

Εκπαιδεύοντας το κοινό στο
Αρχαίο Θέατρο
«Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα»

Η ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΙΟΥ

ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
«Μια πόλη για να ζεις»

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΜΑΛΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΆΤΑΞΗ»

Συνάντηση με το Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου



Στείλαμε μια πρόσκληση στα παιδιά του Νηπιαγωγείου Κεφαλαρίου που είναι φίλοι μας πια γιατί αλληλογραφούμε.

Η πρόσκληση έγραφε όποτε θέλουν να μας επισκεφτούν στο νηπιαγωγείο μας και να γνωριστούμε από κοντά και τη στείλαμε.

Μετά από λίγες μέρες ήρθαν στο σχολείο μας με λεωφορείο. Τους υποδεχτήκαμε στην τάξη μας. Καθίσαμε όλοι μαζί, μιλήσαμε και γνωριστήκαμε. Βγήκαμε στην αυλή και κάναμε έναν τεράστιο κύκλο και τραγουδήσαμε τα αγαπημένα μας τραγούδια.

Τους χαρίσαμε μια ομαδική κατασκευή «ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ»

Μας κάλεσαν να πάμε κι εμείς μετά το Πάσχα στο Νηπιαγωγείο τους.

Μετά το Πάσχα πήγαμε κι εμείς να επισκεφτούμε τους φίλους μας στο Νηπιαγωγείο τους.

Μας άρεσε πάρα πολύ το σχολείο τους.

Έχουν πολλά παιχνίδια στην αυλή, δέντρα, λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανόκηπο. Μας τα έδειξαν όλα αυτά και ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι.

Κάναμε έναν μεγάλο κύκλο στην αυλή όλα μαζί τα παιδιά και τραγουδήσαμε ωραία τραγούδια.

Μας κάλεσαν να συναντηθούμε όλα τα παιδιά και οι κυρίες στη «ΠΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».



Έπειτα πήγαμε στην πηγή του Ερασίνου ποταμού και το «μουσείο νερού» στο Κεφαλάρι.

Περάσαμε πολύ ωραία.

Συντακτική Ομάδα:

**Στέλλα Χ.
Παναγιώτης Ψ
Ευθυμία Σ.
Ιππολύτη Τ.
Γωγώ Κ.
Μιχαήλ - Άγγελος Π
Αριάδνη Μ.
Βάλια Ο.
Κατερίνα Κ
Ανδρέας Χ
Μαριτίνα Μ.
Δημήτρης Κ.
Σταύρος Π.
Μελίνα Σ.
Δημήτρης Μ.
Δήμητρα Π.
Παναγιώτης Μ.
Αλέξανδρος Δ.
Γωγώ Ζ.
Μαίρη Κ.
Μαρίσια Κ.
Σωτήρης-Νικηφόρος Β.**

Σημείωμα της νηπιαγωγού

Η εφημερίδα της τάξης μας, εκδόθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής στο τμήμα μας, του εκπαιδευτικού πλοτικού προγράμματος της Παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet).

Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν ένα σχολείο ανοιχτό και ελεύθερο, δημοκρατικό και συνεργατικό, με σεβασμό σε όλους.

Τα παιδιά, με βιωματικό τρόπο, έμαθαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να τις αξιολογούν και να τις αξιοποιούν, να επικοινωνούν, να εκφράζονται δημιουργικά, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθούνται, να αναλαμβάνουν υπευθυνότητες και να σέβονται τους άλλους και την ομάδα, να συζητούν και να συναποφασίζουν.

Εύχομαι καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά.

Η υπεύθυνη νηπιαγωγός
Αγγελική Ντέρτη



Πήγαμε Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο, που είναι στο Ναύπλιο.



Ήταν πολύ ωραία εκεί. Είδαμε παλιά παιχνίδια που έπαιζαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες.

Αυτοκινητάκια, κουζινικά, βατραχάκια που έκαναν θόρυβο, τρενάκια, μουσικά όργανα και πολλά άλλα. Παίξαμε κι εμείς με κάποια από αυτά τα παιχνίδια.

Διασκεδάσαμε και γελάσαμε πολύ.

Μετά πήγαμε περίπατο στο πάρκο του ΟΣΕ και είδαμε μια παλιά απομονωμένη. Πήγαμε και στο Πάρκο Κολοκοτρώνη και θαυμάσαμε το άγαλμα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία

**Υλοποίηση Εκπαιδευτικού
Προγράμματος σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Επιδαύρου.**

Στο Νηπιαγωγείο μας ήρθαν δύο θεατρολόγοι για να μας μιλήσουν για το αρχαίο θέατρο και να παίξουμε μαζί.

Μιλήσαμε και για αρχαίους μύθους. Για το «Μήλο της Έριδας», για τον Πάρη που έκλεψε τη Ωραία Ελένη και μετά έγινε ο Τρωικός Πόλεμος. Τα δραματοποιήσαμε όλα αυτά. Μετά κάναμε τους στρατιώτες που είχαν συγκεντρωθεί με τα καράβια για να πάνε στο πόλεμο αλλά είχε θυμώσει η Θεά Άρτεμη και δεν άφηνε το αέρα να φυσήξει και να φύγουν τα καράβια γιατί ήταν θυμωμένη με τον Αγαμέμνονα που σκότωσε το αγαπημένο της ελάφι και ήθελε να της δώσει δώρο την κόρη του την Ιφιγένεια. Όταν πήγε να της κάνει δώρο την Ιφιγένεια, τότε αυτή έβαλε στη θέση της ένα ελάφι.

**Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ**



Μια μέρα αποφασίσαμε να φυτέψουμε λουλούδια στον κήπο του νηπιαγωγείου μας για να το κάνουμε πιο όμορφο. Όλα τα παιδιά του σχολείου έφεραν λουλούδια και σπόρους από το σπίτι τους και τα φυτέψαμε στη μικρή αυλή με τον τάπητα. Φυτέψαμε και μια καρπουζιά και περιμένουμε να φυτρώσει.

Τώρα τα λουλούδια και η καρπουζιά θέλουν φροντίδα, νερό και ήλιο, γι' αυτό τα ποτίζουμε και τα προσέχουμε.

Το σχολείο μας έγινε φανταστικό.

**Εκπαιδεύοντας το κοινό
στο Αρχαίο Θέατρο
«Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα»**

Κάναμε πολλά θεατρικά παιχνίδια για να γνωριστούμε και μας άρεσαν όλα.

Δραματοποιήσαμε τους μύθους, χορέψαμε και τραγουδήσαμε στο ρυθμό.

Παίξαμε θέατρο σκιών και μας άρεσε πιο πολύ από όλα. Περάσαμε τέλεια.



**ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΜΑΛΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΑΞΗ»**

Όλα τα νήπια του σχολείου πήγαν στο Δημοτικό Σχολείο για να γνωρίσουν τις δασκάλες, τους δασκάλους και το διευθυντή.

Είδαμε το προαύλιο, το γραφείο του διευθυντή, τα εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη, το ιατρείο, τις τάξης και πήγαμε στην αίθουσα της Ά τάξης και κάναμε μάθημα. Είδαμε και τα βιβλία και τα τετράδια.



ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
**«Μια πόλη για να
ζεις»**

Πήγαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου. Πήγαμε με τα πόδια γιατί είναι κοντά.

Εκεί γνωρίσαμε την κυρία
Ελένη, την κυρία
Γαρυφαλλιά και την κυρία
Λούλα.

Παίξαμε πολλά παιχνίδια,
είδαμε κι ένα βίντεο με το
τραγούδι «Να αγαπάς»
που μας άρεσε πολύ.

Μιλήσαμε για την πόλη μας. Ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε το χάρτη της Νέας Κίου.

Μετά πήγαμε στο πάρκο και κάναμε κι άλλα παιχνίδια.

Περάσαμε πολύ ωραία.



Ο ΥΠΡΟΤΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΙΟΥ

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ



Η καλοκαιρινή μας γιορτή έχει θέμα έναν υγρότοπο και τα διαφορετικά είδη πουλιών, τις καλαμιές και τα νούφαρα που ζουν εκεί.

Ο υγρότοπος είναι ανάμεσα στη Νέα Κίο και στο Ναύπλιο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη έρχονται πολλά πουλιά μεταναστευτικά. Κάποια πουλιά φτιάχνουν τις φωλιές τους μέσα στα καλάμια. Τρώνε ψαράκια, όστρακα, σκουληκάκια και άλλα.

Περάσαμε από εκεί όταν πήγαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο και στενοχωρηθήκαμε που είδαμε τα εργοστάσια που δηλητηριάζουν τον αέρα και τη θάλασσα και τα ζώα, τα πουλιά και τους ανθρώπους. Έχει πολλά σκουπίδια και κινδυνεύουν όλοι να αρρωστήσουν και πιο πολύ η Γη μας.

Η ιστορία του έργου διαπραγματεύεται τη διαφορετικότητα, την ξενοφοβία, την αλληλεγγύη, τη συνύπαρξη, την ειρήνη και τη φιλία

Πραγματοποιήθηκε η Δράση «Η ΠΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», στο Αλσύλλιο Κεφαλαρίου.

Διοργάνωση:
Νηπιαγωγείο
Κεφαλαιού

Κεφαλαρίου,
Συνδιοργάνωση:
Α/βάθμια Σχολική
Επιπροπή Δήμου
Άργους Μυκηνών,
Πολιτιστικός Σύλλογος
Κεφαλαρίου «η
Ζωδόνυος Πρύνη»

Σχολεία που συμμετείχαν:
Νηπιαγωγείο Αγίου
Δημητρίου, Νηπιαγωγείο
Αγίου Προκοπίου, Ζο
Νηπιαγωγείο Άργους,
Νηπιαγωγείο Λάλουκα,
Νηπιανώνειο Νέας Κίου.

Φορείς που συμμετείχαν:
Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός Τμήμα Άργους,
Κέντρο Πρόληψης
Αργολίδας «Ελπίδα
ζωής», Κ.Π.Ε. Νέας Κίου,
Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολείου Κεφαλαρίου, 1^ο
Σύστημα Προσκόπων
Άροντς



Το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε με την οργάνωση και υλοποίηση Εργαστηρίου Πηλού. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή μαθητών και γονέων και ελπίζουμε η Δράση αυτή να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε χρόνο.

